

Mysterieuze steen in tuin Schoter rechthuis in Haarlem



Haarlems Dagblad 15 augustus 2012.

HAARLEM - De stichting Historisch Schoten heeft dinsdag een steen geplaatst in de tuin van het Schoter rechthuis in Haarlem-Noord. De steen met het wapen van de in 1927 geannexeerde gemeente Schoten heeft zo'n 90 jaar liggen verstoffen op de gemeentewerf van Haarlem, totdat hij bij toeval werd ontdekt.

Het plaatsen van de steen is een zwaar en precies karwei. De stichting krijgt steun van twee medewerkers van de firma Van Galen met een takelinstallatie. De steen – vele honderden kilo's – ligt op hun wagen te wachten. Dan het grote moment: de steen wordt van de auto afgetakeld en daalt langzaam in het gat.

Hij past min of meer, maar er moet nog heel wat heen en weer worden gewrikt met ijzeren staven en houten balken voor hij naar ieders zin ligt. Ferry van der Peet en Jan Honkoop van de stichting doen het zware werk. Nog even de waterpas erbij en het meetlint. „Ligt-ie recht?” „Hij ligt recht.” Alsof hij er altijd heeft gelegen. Klaar, niks meer aan doen. Alleen nog even de grond aanharken.

De herkomst van de steen is een mysterie. Voorzitter Frank Boorsma van de stichting: „We denken dat hij afkomstig is van Huis te Zaanen. Daar heeft hij vermoedelijk voor de ingang gelegen. Maar zeker weten doen we het niet.”

Hoe komt Boorsma bij Huis te Zaanen? „Op het officiële wapen van Schoten zoals wij dat kennen uit gemeentelijke stukken staan twee rode kruizen en twee leeuwen. Het bovenste kruis links, daarnaast rechts de leeuw. In Huis te Zaanen zit een schildering met de afbeeldingen precies andersom, dus leeuw links, kruis rechts. Op de steen staat het wapen ook zo afgebeeld.”

De stichting houdt zich aanbevolen voor mensen die meer kunnen vertellen over de steen.