

WELKE CATHARINA GAF HAAR (HEILIGE) NAAM AAN HET KLOOSTER?

Op de Rijksstraatweg 367 staat een monumentaal pand, ooit een klooster van de zusters van Amersfoort, nu gelukkig zorgvuldig verbouwd tot een huisartsenpraktijk annex apotheek. De naam prijkt er fier op in neonletters en binnen herinnert in elk geval de prachtige trap aan het verleden.

De vraag rees bij een van de doktersassistes naar welke Catharina dit huis ooit is genoemd, want er zijn immers diverse heiligen van die naam. Zij kwam er na enig speurwerk achter dat bedoeld wordt de Heilige Catharina van Alexandrie en wel omdat haar feestdag valt op de naamdag van het klooster, te weten 25 november.

De bedoelde heilige is tamelijk bekend. Zij leidde een vroom leven en kreeg in de 3e eeuw opdracht haar godsdienst af te zweren. Dat weigerde zij en aldus werd zij gemarteld en wel door haar op een rad met geniepige pinnen te binden. Dit nu stond haar engelbewaarder niet aan; hij bevrijdde haar en brak het rad in twee stukken. Veel hielp dit overigens niet want enkele dagen werd Catharina onthoofd.

Men kan gemakkelijk kennis met Catharina maken; zij komt voor op een van de Heilige Huisjes aan de Jan Gijzenkade en wel op nummer 257. Het gebroken wiel staat naast haar.

Een ander verhaal, dat het huis vernoemd zou zijn naar moeder Catharina van Pastoor Dessing, die deze zusters naar Haarlem haalde, kan dus naar het rijk der fabelen worden verwezen.

Joop de Ridder

Hulp gevraagd voor het Bavokerkhof.

Over drie jaar zal het 150 jaar zijn geleden dat het kerkhof Sint Bavo, gelegen achter de Maria-kerk aan de Rijksstraatweg 357, werd ingewijd.

Hieraan zal natuurlijk aandacht worden besteed, onder meer met een eenvoudige publicatie.

Over de geschiedenis van het kerkhof is helaas niet zo veel bekend. Zeker, er is een prachtig priesterkerkhof en zeker er liggen drie oorlogsgraven maar verhalen over dit kerkhof ontbreken volledig.

Met name geldt dat voor de periode, waarin doodgeboren kinderen niet in gewijde aarde mochten worden begraven; die kinderen werden vaak op een uithoek van het kerkhof begraven, zonder dat de ouders wisten waar of hoe. De archieven van het kerkhof geven zelfs niet aan, waar die plaats was. Uiteraard heeft dit veel droefheid betekend. Toch willen mensen daarover nu wellicht wat vertellen.

Alle informatie is van harte welkom bij joop.de.ridder@hetnet.nl.

WAAROM HUIZE BONINA HUIZE BONINA HEET.

Aan de Rijksstraatweg staat op nr. 333 een huis genaamd Bonina.

Toen kort na de annexatie van Schoten door Haarlem de Rijksstraatweg aanzienlijk verbreed moest worden, moesten vele panden aan de westkant worden gesloopt. Hiertoe behoorde ook dit huis, dat als een van de weinige in goede staat verkeerde. Aldus verlangde de eigenaar dat het huis op een nieuwe plek op dezelfde wijze zou worde herbouwd. Dit gebeurde. Toen echter wilde hij, Wik Dijkzeul, de eigenaar, het huis een naam geven. Nu had hij drie dochters, waarvan er twee kloosterzuster waren. De ene heette Bonina de andere Sixtina. Hij vernoemde zijn huis naar de eerste. Waarom juist zij? Daar naar kunnen wij alleen maar raden, maar er zijn stemmen die beweren dat de volksmond de eerste i wellicht in een e zou veranderen en daar voelde Wik niet

VOOR. Joop de Ridder