



Schoter Nieuwsblad

Een uitgave van Stichting Historisch Schoten

najaar 2010

Van de voorzitter

Na een wat verregende zomer zijn wij inmiddels toe aan de herfstuitgave van het Schoter Nieuwsblad. Deze keer een wat bescheidener editie dan u van ons gewend bent, maar wij hopen dit goed te maken met een extra dik winternummer.

Wij hebben organisatorisch het één en ander op een rijtje gezet en aan enkele activiteiten meegedaan. Zo waren we 28 augustus present op de braderie aan het Marsmanplein. En tijdens de Open Monumentendagen waren wij in de kapel van begraafplaats Sint Barbara. Het leverde steeds veel belangstelling op voor Schoten en bovendien een aantal nieuwe donateurs. Onze eerstvolgende activiteit staat gepland op 21 oktober.

Wilt u ook eens een bijdrage leveren aan dit blad of wilt u ons af en toe helpen met een activiteit? U bent hiervoor bij deze van harte uitgenodigd!

Schoterpraatje donderdag 21 oktober !

Zoals u van ons gewend bent houden we regelmatig een Schoterpraatje op een historische locatie in Schoten. We zijn erg blij dat we onze trouwe donateurs dit najaar weer zo'n gezellige bijeenkomst kunnen aanbieden.

Op donderdagmiddag 21 oktober a.s. houden we een 'Schoterpraatje' in de Stadskweektuin aan de Kleverlaan no. 9.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en zal ongeveer 1½ tot 2 uur duren. De kosten zijn € 2,--. Onder leiding van de heer De Pater wordt u rondgeleid door tuin en kassen en langs de ruïne van Huis ter Kleef. Ook zal de tentoonstelling '100 jaar Stadskweektuin' te bezichtigen zijn. Na afloop is er tijd voor koffie of thee.

Er is slechts plaats voor maximaal 30 personen (uitsluitend donateurs van Stichting Historisch Schoten). Helaas was het niet mogelijk de bijeenkomst op een ander tijdstip dan deze donderdagmiddag te organiseren.

U kunt zich telefonisch aanmelden bij de heer H. Wieringa van onze stichting v.a. maandag 11 oktober. Zijn telefoonnummer is 023 - 5263341.

Op de fiets door Schoten

Echte Schotenaren laten zich niet afschrikken door een beetje regen... Lees het verslag van de fietstocht op 17 juli, door Theo Kooijman, de gids van die ochtend.

Op 17 juli om 9.50 uur stond ik op de Kennemerbrug. Bedenklijk keek ik naar boven: Donkere wolken boven Haarlem-Noord. Precies op tijd waren de deelnemers aanwezig. Niet zoveel, maar dat kwam vermoedelijk door de vakantietijd. Iedereen had veel interesse in de geschiedenis van Schoten. Ook betreurden zij het dat vele markante panden zijn verdwenen.

Onderweg kregen we een buitjes, maar dat weerhield de fietsers niet om door te gaan. Vooral de begraafplaats achter het Rechthuis aan de Vergierdeweg had belangstelling. Om 13.00 uur kwam er een einde aan de rondrit. In café Schoten stond de koffie al klaar. De deelnemers waren het allen eens, het was een geslaagde tocht.

www.historischschoten.nl Reacties gevraagd!

Geniet u ook zo van onze mooie website? Elke keer voegen de twee makers, de gebroeders Van Beelen, weer iets nieuws toe. Hulde voor deze heren!

We zijn erg benieuwd hoe u onze website vindt. En misschien heeft u een welkome aanvulling of opmerking. Als u het gastenboek op de site opent, kunt u daar uw reacties plaatsen.

Maarten Stekelenburg, een Schotenaar om trots op te zijn

De wereldkampioenschappen voetbal liggen al weer enige tijd achter ons. Maar, wat hebben we genoten van ons Nederlands elftal. Eén van de hoofdfiguren was Maarten Stekelenburg, die net als Kick Smit uit Schoten komt.

Als zevenjarig jochie begon hij zijn loopbaan bij v.v. Schoten, waar hij zeven jaar in hetzelfde team speelde. De jongens waren vrienden, die ook samen op school zaten. De trainingen werden verzorgd door Bert Buter. Plezier in het spelletje, dat stond voorop. Goede herinneringen heeft Stekelenburg aan zijn toernooitjes in het buitenland: met z'n allen slapen in een herberg.

Maarten deed niets liever dan voetballen. Bij Schoten werd al gauw duidelijk dat hij talent voor keepen had. Met de beste amateurs van Haarlem kwam hij al snel in het districtsteam terecht. Daar werd hij ontdekt door de scouts van Haarlem en Ajax.

De scouts van Ajax hadden interesse in hem en ze hadden geen minuut later moeten bellen. Het overschrijvingsformulier van v.v. Schoten naar de eerste divisie club HFC Haarlem was al ingeleverd. In allerijl is de moeder van Maarten toen op de fiets gesprongen om het formulier weer op te halen. Daarna is ze met Maarten om te tafel gaan zitten.

Hij mocht naar Ajax. "Ik ben naar buiten gerend en ben bij al mijn vriendjes langs gegaan. Ik was dolgelukkig." Dertien jaar oud was Maarten toen hij naar Ajax ging.

De overgang naar Ajax verandere weinig aan het plezier, maar maakte het voetbal plotseling wel een stuk serieuzer. "Wat er dan gebeurt, is echt absurd. Bij Schoten was ik altijd heel zuinig op mijn keeperhandschoenen, die kosten nogal wat. Bij Ajax kreeg ik ineens hele setjes mee en ook verschillende tenues." In meer opzichten veranderde het leven van de doelman plotseling. "Het was heel hectisch. Voor school werkte ik altijd even bij de groenteboer, dan ging ik naar school om daarna weer te trainen bij Ajax."

De Amsterdammers boden Maarten Stekelenburg een contract aan. "Vanaf dat moment was het alleen maar voetbal, voetbal, voetbal. Dat was het altijd al, maar ineens was ik een echte prof."

(Met dank aan voetbalvereniging Schoten, die dit jaar 100 jaar bestaat.)

Redactie:	Frank Boorsma en Ellen Kerkvliet – van Holk
Informatie:	Secretariaat, Frans Netscherstraat 15a, 2024 KR Haarlem 023 5271174 of fmboorsma@hotmail.com