

Zaterdag 4 oktober 2014: De Torrentius-gevelsteen onthuld

Voor Torrentius, schilder en vrijdenker die leefde van 1588 - 1644 is de laatste tijd veel belangstelling. Mede door het prachtige boek van de hand van Wim Cerutti over deze schilder en dankzij de opera die over deze beroemdheid in productie is genomen. En wat ons in Haarlem-Noord aanspreekt: Er is in de nieuwbouw op het voormalige Deo-terrein een aantal nieuwe straten benoemd en één van die straten heet... Torrentiusstraat. Daar zijn we in Schoten best een beetje trots op maar het wordt nog mooier: de naam van deze kunstenaar én straat heeft creatieve geesten uit onze tijd aan het denken gezet en zo is het idee ontstaan een moderne gevelsteen met het portret van Torrentius te maken en in deze straat in een muur te plaatsen. De uitvoering van dit project was in handen van Nieuwe Gracht Producties die ons onlangs ook al de mooie zeemeermin (bij het Paardenwed) hebben gebracht.

Het resultaat is sinds zaterdagmiddag 4 oktober zichtbaar. Onder toezien oog van Martin Busker van de Stichting Geveltekens van de Vereniging Haerlem, Wim Cerutti, de makers Eric Coolen en Michaëla Bijlsma, vertegenwoordigers van Stichting Historisch Schoten en initiatiefnemer Haiko Jonkhoff en verder natuurlijk veel nieuwe inwoners van deze wijk, werd het kunstwerk die middag onthuld. Daarna werd het door de aanwezigen goed bekeken en gefotografeerd. Men bleek zeer gecharmeerd van dit kleurrijke nieuwe monumentje op de muur van een hoekhuis dat nog wat extra charme aan deze toch al fraaie nieuwbouw geeft.

Na afloop was er een feestje in de school om de hoek, De Ark waar muziek ten gehore werd gebracht door eerst het trio Bijlsma2Hooglugt (het Torrentiuslied), een geanimeerd optreden door het Ampzing Genootschap ('Ik ben een Haarlemse jongen' door Joost Mulder en dát op 'Schoter grondgebied') en ook een lied uit de Torrentiusopera door zangeres Michelle Mallinger. De opera zal in november geheel te horen zijn. Tenslotte vertelde Haiko Jonkhoff op wiens voorstel deze straat naar Torrentius is genoemd, ons iets over het leven van Torrentius van wie slechts één overgebleven schilderij bekend is, maar van wie de naam nu voortleeft. De buurtbewoners en andere aanwezigen bleven nog lang napraten en genoten van een drankje. Leuk moment om elkaar wat nader te leren kennen. En Torrentius is nu zelf vereeuwigd en kijkt vanaf de muur tevreden toe.

Frank Boorsma