



## Archief van Schoten

Onderwerp: Café Fabel  
Bronvermelding: Annemieke Windt. H'dagblad 8-12-2008  
Foto's en samenstelling: Theo Kooijman [theo.van.schoten@upcmail.nl](mailto:theo.van.schoten@upcmail.nl)

### Café Fabel met zaal Flora

*Kastelein Café Fabel kon iedereen aan het lachen krijgen.*

De eigen zaak van Joop Nieuwveen, beter bekend als kastelein Fabel, was zijn lust en zijn leven. Met zus Tineke stond hij dag in, dag uit achter de bar van Café Fabel. Hij overleed vrijdag 28 november 2008, 63 jaar oud.

"Hij was echt mijn maatje", verteld Tineke over haar broer. "We hadden aan een half woord genoeg om te begrijpen wat er nodig was. Klanten dachten wel eens dat we man en vrouw waren. Hij was weliswaar de jongste van ons twee, maar hij was altijd bezorgd of het wel goed ging met zijn zus. Hij gedroeg zich alsof hij de oudste was van ons twee."



Tineke en Joop Nieuwveen.

Café Fabel is van kinds af aan nauw met het leven van de broer en zus verbonden geweest. "Onze tweede vader, Fabel werkte al in de zaak. Zijn vader was ook al eigenaar van het café. De zaak bestaat al meer dan honderd jaar".

Het café is gebouwd op de gronden van Buitenplaats Het Klooster. Als we de tekeningen uit 1800 bekijken zien we dat op de plaats waar nu het café staat, het hoofdgebouw van Buitenplaats Het Klooster stond. In 1900 werd de buitenplaats en de gronden eromheen verkocht. Het gebied liep van het Spaarne tot de Schoterweg en van de Paul Krugerstraat tot de Spaansevaartstraat.

Hoewel er eerst plannen waren, om op het gebied villa's te bouwen, kwamen er tussen 1900 en 1903 duizenden huizen. De straten kregen de namen van personen uit de Transvaal oorlog. De buurt kreeg al snel de naam Transvaalbuurt.

De eerste eigenaar van het Café was de heer van Dijk. Achter het café was toneelzaal "Flora" waar veel gebruik van werd gemaakt. Vergaderingen van verschillende bonden, lezingen en toneel uitvoeringen maar ook boksen. Het was eigenlijk de toneel zaal van "het Schoterkwartier".<sup>1</sup> In die tijd 1923 was de heer Slot eigenaar.

Donderdag 11 oktober 1923

### **Bokswedstrijden in Schoten ?**

Door enige Haarlemse bokkers is aan het hoofd van de Schotense politie toestemming gevraagd op woensdag 31 oktober in de Florazaal van café van Slot aan de Pretoriaplein bokswedstrijden te houden.

Deze toestemming zal waarschijnlijk door de waarnemend burgemeester de heer Chr. Wolff, worden verleend, maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de inspecteur van politie, de heer Adriaanse, deze bijeenkomst zal bijwonen

Deze mededeling was bijzonder want de burgemeester van Haarlem had een boksverbod uitgevaardigd. Met spanning keek men uit naar de bokswedstrijd, en ook de mening van inspecteur Adriaanse. Zijn verslag was bepalend of in de toekomst meer bokswedstrijden zouden plaats vinden in Schoten.

De bokswedstrijden waren een enorm succes. De belangstelling was zeer groot, de zaal van Slot op het Pretoriaplein bleek te klein. Men zat dicht op elkaar en velen moesten zich met een staanplaats tevreden stellen.

Donderdag 1 november 1923

### **Schoten**

## **De Bokswedstrijden**

### **De mening van de inspecteur van politie.**

De heer P.M. Adriaanse, inspecteur van Schoten, woonde de bokswedstrijden bij. Hij roemde het kalme optreden van de leider, de heer De Groot. Persoonlijk is de heer Adriaanse niet voor boksen, maar wedstrijden als deze kunnen volgens zijn idee geen bezwaar zijn.

Hij zal dan ook gunstig kunnen adviseren, om de wedstrijden ook in het vervolg toe te staan. Dat het boksen in andere plaatsen van Nederland verboden wordt mag voor een gemeente als Schoten geen reden zijn, om het eveneens te verbieden.

Eens woonde hij een beroeps bokswedstrijd bij, waar de beide bokkers elkaar als het waren afmaakten. Uit het publiek vroeg toen iemand of er geen dokter in de buurt was. Een andere toeschouwer riep "Geen dokter, maar wel een kerkhof." Als het zo gaat is de heer Adriaanse tegen boksen, maar zoals het gaat zoals op deze avond zal ik adviseren voor bokswedstrijden.

De boksliefhebbers zullen zeker met voldoening kennis nemen van de mening van de inspecteur, wiens houding in deze dan ook sympathieker is dan die van vele autoriteiten in andere plaatsen.

We gaan terug naar het verhaal van Tineke Nieuwveen.

<sup>1</sup> In die tijd sprak met over Oud-Schoten, het gedeelte ten noorden van de Jan Gijzenvaart. En de Transvaalbuurt werd Schoterkwartier genoemd. Als met kwaad over deze buurt sprak, had met het over het Schooierskwartier.

Tineke en Joop hielpen al snel mee in de zaak van hun tweede vader, de heer Fabel. Tineke in de garderobe van feestzaal "Florä" en Joop in de bediening. "Joop stond vanaf zijn zestiende achter de bar. Hij was toen al helemaal met de zaak vergroeid."

Joop deed de praktische dingen, zijn zus het organiseren. Joop was volgens Tineke een vrolijke kastelein, maar niet iemand die op de voorgrond trad. Een man van weinig woorden, zoals zijn dochter Henny in haar rouwadvertentie schreef. Een uitbundige persoonlijkheid hoort niet achter een bar, vindt Tineke. "Je moet heel goed aanvoelen wanneer je een grap moet maken of iemands verhaal moet aanhoren. Mijn broer was daar goed in. Hij was geen moppentapper, maar kon met een reactie op een opmerking van een klant iedereen aan het lachen krijgen."



Café Fabel aan het Pretoriaplein

Dank zij die opstelling van Joop groeide Café Fabel uit tot de huiskamer van veel bewoners van de President Steijnstraat en het Pretoriaplein. "We vonden dat mensen het gevoel moesten hebben dat ze hier op visite kwamen".



Eigenaar Fabel met zijn echtgenote

Café Fabel was niet alleen voor de buurtbewoners een vaste stek. Achter in de zaak staan drie biljarttafels, waar liefhebbers van driebanden en het groene laken hun wedstrijden kunnen spelen. Het café is een vaste stek voor biljartvereniging "Het Prikkie".

Hoewel de zaak voor Joop een centrale plaats had in zijn leven, waren hij en zijn zus wel bezig met de toekomst. "We werden allebei ouder en dan merk je dat het zwaar werk is. We wilden tot 2010 door gaan, dan zou Joop 65 zijn. In de zomer zouden we een groot feest geven op het plein en dan stoppen. Onze kinderen willen geen van allen de zaak overnemen.

Helaas de plannen werden verstoord door de ziekte van Joop, op vrijdag 28 november 2008 overleed hij.

Vrijdag 7 december 2008 ging Tinie voor het eerst na het overlijden van haar broer weer open. "Het zal wel wennen worden, je voelt een enorme leegte. Joop was echt mijn maatje".