

Contact met de Stichting
info@historischschoten.nl

Secretariaat:
Frans Netscherstraat 15a
2024 KR Haarlem

Nieuwsbrief 2004 nummer 2



Stichting Historisch Schoten

OPEN MONUMENTENDAGEN

11 en 12 September a.s. zijn weer de Open Monumentendagen. Onze Stichting zal daaraan ook dit jaar weer meedoen. Vorig jaar deden we dat samen met de Parochiegemeenschap Schoten in de Mariakerk, dit maal nemen ook de Adelbertus-kerk (Zaenenstraat / Rijkstraatweg) en de Immanuelkerk (van Egmontstraat) deel. Hoe het programma er precies uit zal zien is nog niet bekend, maar zeker is dat de drie kerken bezichtigd kunnen worden en dat er weer wandelingen en fietstochten beschikbaar zullen zijn. Via een speciale brochure en berichten in de pers wordt u nader geïnformeerd.

HEIMWEE IN HAARLEM.

De maand november staat dit jaar in het teken van de Heimwee; Haarlem-Noord zal hier een prominente plaats innemen. Een speciaal hier-voor opgerichte stichting houdt zich daar mee bezig. Waarschijnlijk zal ook onze Stichting daar ook aan deelnemen. Het is nog niet duidelijk hoe e.e.a. vorm zal krijgen. Wij houden u op de hoogte.

SCHOTEN OP INTERNET

Via de link

www.historischschoten.nl

wordt u nog meer als voorheen op de hoogte gehouden omtrent Schoten en onze Stichting.

SPORT IN SCHOTEN

De tentoonstelling in de Stadsbibliotheek is voor zover wij hebben kunnen nagaan redelijk goed bezocht, jammer dat de kranten er weinig aandacht aan geschonken hebben. Wij hadden ze wel uitgenodigd voor de opening maar helaas, zij zijn er niet op afgekomen. De opening werd goed bezocht door o.a. Yvonne van Gennip, allerlei mensen uit de Haarlemse sportwereld waren gelukkig wel aanwezig. Gezien het vele werk wat verzet moet worden om een tentoonstelling op te zetten beraden we ons op de frequentie waarmee wij tentoonstellingen blijven verzorgen. Het komt vaak op enkele mensen neer die dit verzorgen. En om bepaalde kwaliteit te blijven nastreven is het misschien wel beter om dit

RIPPERDATERREIN

Er lijkt niet veel te gebeuren aan de Kleverlaan. De bouw op het Ripperdatterrein is nog niet gestart, maar er is in het begin van het jaar al wel archeologisch onderzoek verricht naar het bestaan van een oude Romeinse weg in de noord-zuidrichting van Haarlem. Ze zijn er ongeveer een week geweest en hebben geulen gegraven en onderzoek gedaan. Naar wat wij weten hebben ze niet veel gevonden. Al is het onderzoek van de aardlagen daar natuurlijk altijd interessant. We leven tenslotte op een stukje grond waar nogal wat gebeurd is in de loop der eeuwen. Wij blijven de ontwikkelingen met argusogen volgen.

BOERDERIJ NOORD

AKENDAM

Voor de boerderij Noord-Akendam is een aanvraag bij Rijksmonumenten ingediend ter verkrijging van de monumentenstatus. Wij worden hierin gesteund door o.a. Stichting De Hekslootpolder, Stichting de Hoeksteen, de Boerderijstichting

BOEK OVER SCHOTEN

In het najaar komt de uitgeverij Vrieseborgh met een boek over Schoten. De uitgave wordt geschreven door iemand die dit als hobby doet. Enige actieve medewerkers van de stichting hebben ondersteunend werk hierbij kunnen verrichten door het verstrekken van historische gegevens, foto's en afbeeldingen. Verder is het de bedoeling dat de Stichting in eigen beheer een boekwerkje uitbrengt waarin o.a. de verhalen komen van Theo Kooijman. Deze heeft u al kunnen lezen in het Middenstands Magazine.

OPROEP

Zoals altijd zijn wij op zoek naar zaken die naar Schoten verwijzen. De politiepet met het wapen van Schoten erop, de brandweerhelm met het wapen van Schoten? (Als deze nog bestaan) Ansichtkaarten. Lidmaatschapkaarten. Tramkaartjes. U begrijpt het, alles wat maar met Schoten te maken heeft. Wij willen dat graag bewaren en er in de toekomst mogelijk een tentoonstelling mee inrichten. Verder zijn we op zoek naar specifieke gegevens over de uitspanning lunchroom "De Bruine Beuk" indertijd gelegen aan de Rijkstraatweg. Wie weet hier nog wat over te vertellen. Wie kent verhalen, anekdotes..... Zet ze op schrift of vertel ze aan ons. Overigens hebben wij voor alle verhalen met Schoten of bewoners van het oude Schoten in de hoofdrol een ernstige belangstelling, dus schroom niet.....zoek contact met ons.

SUBSIDIE-AANVRAAG

De Stichting heeft enige tijd geleden een subsidieaanvraag ingediend bij het prins Bernhardfonds. Met dit geld willen we een digitale videocamera kopen.

Het fonds heeft ons een bedrag toegezegd en met dit bedrag kunnen wij zo'n camera aanschaffen. Deze zal gebruikt gaan worden om diverse zaken vast te leggen zoals bijeenkomsten, belangrijke gebeurtenissen, "oral history" wat zoveel betekent als, gesproken verhalen van oud-Schotenaren bewaren d.m.v. opnames met de aan te schaffen camera. We moeten hiermee opschieten want bewoners van het oude Schoten behoren tot een uitstervend ras.

OKTOBER 2004

Zoals bijna traditie is geworden zal er ook dit jaar in de maand oktober weer de Schotenavond worden gehouden in de aula van de Schoter Scholengemeenschap. Een werkgroep is druk doende hiervoor een boeiend programma samen te stellen. Wij houden u op de hoogte.