

# Cornelis Houtmanschool School



Het gebouw, vlak na de voltooiing in 1930.

De vrijeschool, is een school voor kleuteronderwijs-basisonderwijs (onderbouw) en voortgezet onderwijs/secundair onderwijs (boven-bouw), gebaseerd op de antroposofische opvattingen van Rudolf Steiner. De school heeft twee locaties: De hoofdvestiging Vrije School Kennemerland aan de Weltevredenstraat 9, in Haarlem Noord en de nevenvestiging Vrije School Kleverpark aan de Wouwermanstraat 49a in Haarlem Noord. Het gebouw aan het Weltevredenplein 1 is in 1930 gebouwd en was destijds genaamd: "Centrale School 1".



Een klassiefoto van een onbekende klas van de Cornelis Houtmanschool, te herkennen aan de kenmerkende halfronde kozijnen van de entree van de school.

## DE HOUTMANSCHOOL EN DE J. P. COENSCHOOL GEOPEND.

LANG VERWACHTE SCHOLEN IN DE  
INDISCHE BUURT.

Van den Rijksstraatweg bij de Zaanenlaan gaat ge over eenige nog zeer provisioneele straten, die zoo maar ruwweg door het vlakke land naar het Spaarne loopen en dan, middenin het onontgonnen terrein zijt ge op het Weltevredenplein bij een prettig frisch gebouw met blauw pannendak en een zelfbewusten toren. De „Cornelis Houtman” en de „J. P. Coenschool”, de nieuwe scholen voor gewoon openbaar lager onderwijs nos 40 en 41.

Zaterdag zijn die scholen geopend en bij die gelegenheid waren tal van belangstellenden met de autoriteiten in de door „Hout en Plantsoenen” frisch versierde gymnastiekzaal samen gekomen. Onder die belangstellenden zagen wij de raadsleden mevrouw Maarschall-Komin, de heeren Boes, Groenendaal, Scholl, Keerwolf, Meyers.

Wet wethouder van Onderwijs, de heer W. Roodenburg sprak de openingsrede uit. Hij noemde de school: de lang verwachte school. Want in den Raad van Schoten werd er reeds over gesproken om haar te stichten. Er was groote behoefte aan een nieuwe school, maar door de annexatie kwam er een vertraging, die een tijdelijke voorziening door de houten hulpschool aan den Middenweg noodig maakte. Maar in Maart van het vorig jaar stond de Raad dan toch een credit toe van f 165.000 voor den bouw en later een van f 17.000 voor de leermiddelen.

En nu kon spreker hier staan en verwelkomen den inspecteur van het lager onderwijs, de vertegenwoordigster van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, mej. M. C. Berdenis van Berlekom, de vertegenwoordigers van onderwijs-organisaties, en vooral: de ouders.

Eenigen tijd geleden kwam bij het gemeentebestuur het verzoek in om de scholen namen te geven. Te beginnen met de nieuwe scholen wil het gemeentebestuur hieraan gaarne voldoen. Het nummer blijft slechts behouden uit overwegingen van administratief nut. Bij deze scholen is eerst gedacht aan de „Weltevredenschool”, doch die naam kwam B. en W. toch minder geschikt voor. En nu zijn gekozen de namen van twee voor Indië belangrijke mannen, Cornelis de Houtman en Jan Pietersz. Coen.

Met vriendelijke woorden aan het adres van de hoofden de heeren Jan Over Azn., E. Marema, en over veertien dagen diens opvolger den heer Van Hees, besloot de wethouder.

De heer G. H. Weustink, inspecteur van het lager onderwijs was de tweede spreker. Hij zelde de gemeente Haarlem dankbaar te zijn voor het vele, dat zij doet voor het onderwijs in al zijn geledingen. Hij bracht ook hulde aan den architect van Openbare Werken, ir. P. F. de Bordes, die zoo iets moois tot stand heeft gebracht. Verder schetste hij, waarom hij zoo ingenomen is met de namen, die B. en W. gekozen hebben voor de scholen. In den geest van J. P. Coen wil hij tot de hoofden zeggen „Ende despereert niet”, dit met het oog op de moeilijkheid, die het onderwijs in Haarlem-Noord ondervindt door de zeer vlottende bevolking.

Het nieuwe hoofd den heer Van Hees schetste spr. als iemand van nieuwe paedagogische inzichten.

Haarlems Dagblad 1-9-1930.



Interieur van het gebouw, vlak na oplevering.



Gilles van Hees was in de beginjaren hoofd van de Cornelis Houtmanschool. Naast leidinggevende capaciteiten beschikte hij ook over schrijverstalent. Meerdere (school) boeken zijn door hem geschreven, zoals bovenstaand exemplaar uit 1931.



Albert zit in het midden, met zijn hand op de schouder van één van de soldaten.

Op de foto zijn sergeant A. Datema en zijn mannen te zien, die tijdens de mobilisatie van 1939-1940 bij het eerste bataljon, twaalfde regiment infanterie (1-12 R.I.), ingekwartierd in het schoolgebouw aan het Weltevredenplein 1 te Haarlem Noord.

De gemobiliseerde militairen die in Haarlem gelegerd waren, hadden naast hun taken ook vrije tijd. Er was soms weinig te doen in die uren en daar kwam “ellende” van. Het “Comite voor Ontwikkeling en Ontspanning voor de Militairen te Haarlem”, regelden het vermaak van de militairen. De bestaande militaire kazernes zaten overvol en dus zocht men naar geschikte opvang locaties. Een ervan was het schoolgebouw van de J. P. Houtmanschool.



Het schoolgebouw in 2011.